

# Navigatøren genfandt

## Samsø efter 50 år

### Krigsdrama over Samsø i nyt lys

*Tekst 1993 og foto 2006*

*Aage Snedker*

**SAMSØ- Et af Samsøs mest dystre minder fra besættelsestiden er nedskydningen af den amerikanske bombemaskine over Alstrup 9. oktober for snart 50 år siden.**

Forleden blev begivenheden trukket frem af den begyndende glemsel, da flyets navigatør og en af hovedpersonerne i dramaet, den nu 72 årige Carl Groosbeck, opsøgte nedstyrtningsstedet.

Sammen med sin datter, Delia, og sine to sønner, Carl og John, var han rejst den lange vej fra Illinois i USA til Samsø for at gense det sted, hvor han som 22 årig bogstavelig talt blev kastet ud i krigens gru og kun overlevede ved et mirakel.

For cirka et år siden besøgte et andet af besætningsmedlemmerne fra den amerikanske maskine også Samsø. Det var maskinens 2. pilot den 71 årige Miles C. McCormack.

Deres tilbagevenden til den lille mark midt i Alstrup, hvor deres maskine faldt ned, bekræfter, hvor dybt et præg den dramatiske episode har sat sig i deres sind.

Bortset fra flyets agterskytte, sergent Douglas Farris, der var dræbt, inden de tyske jagere tvang bombemaskinen ind over Samsø, kom alle besætningsmedlemmerne velbeholdne til deres hjemland efter krigens afslutning.

#### **Hjælp fra lokalbefolkningen**

For Carl Groosbecks vedkommende blev opholdet på Samsø efter den dramatiske nedskydning meget kortvarigt.

Under besøget på Samsø forleden fik han lejlighed til en kort samtale med Ruth Jensen, der på nedskydningstidspunktet boede på "Lykkestrupgård" ved Sælvig, hvor de øvrige besætningsmedlemmer fra det amerikanske fly søgte hjælp.

Selv blev han, fortalte han til Ruth Jensen, taget til fange af tyskerne kort efter landingen med faldskærm ved Vadstrup.

En af hans kammerater havde behov for førstehjælp, og det sinkede så meget, at tyskerne indhentede ham og førte ham til en bondegård tæt ved besættelsesmagtens observationspost ved "Dyret" nær Tanderup.

Her blev han lukket inde i gårdens hønsehus med påbud om kun at måtte få vand at drikke.

- Det til trods smuglede konen på gården mad ind til mig, og det blev det sidste anstændige måltid mad, jeg fik, inden befrielsen fra den tyske fangelejr i 1945, betroede han Ruth Jensen.

Trods de forløbne 50 år genkendte Carl Groosbeck selve landingsstedet ved Vadstrup, som var det sket i går.

## Historisk møde

Med de to amerikanske flyveres besøg på Samsø er minderne om begivenheden i 1943 blevet genopfrisket hos den generation af samsinger, der er gamle nok til at huske den.

For Miles C. McCormack og Carl Groosbeck har rejsen til Samsø og besøget på nedstyrtningsstedet i Alstrup utvivlsomt været en oplevelse for livet.

At Carl Groosbeck forinden besøget på Samsø havde været en tur i Hamburg for at mødes med Heinz Phillipp, besætningsmedlem på den jager, der gav den amerikanske bombemaskine nådestødet ved at sende kaskader af maskingeværprojektiler ind i dens skrog, bekræfter endnu en gang erkendelsen af, at der bag hver handling er en bevæggrund, men også en trang til tilgivelse. Og at tiden læger alle sår.

*Også i 2006 besøgte Carl Groosbeck Samsø. Denne gang sammen med sit barnebarn, som ivrigt lyttede til bedstefaderens beretning om nedskydningen ved et interessant møde på Samsø Højskole.*

