

GH – mindetale i Holm 17. aug. 2003

Natten mellem den 17. og 18. august 2003 er en særlig historisk dag i Holm, fordi der nu er rejst en mindesten over engelske flyvere som mistede livet her for 60 år siden.

Den 18. august for 61 år siden var også en historisk dag som huskes, idet der over Holm på grund af navigationsfejl startede et luftangreb ved midnatstid. Lykkeligvis blev ingen dræbt ved denne begivenhed. Befolkningen var heller ikke i tvivl om, at det var en fejltagelse. Flensborg var det egentlige mål, hvilket også er bekræftet i forskellige rapporter.

Denne nat står endnu klart i min hukommelse, selv om jeg oplevede den i nabosognet.

Mindestenen som er rejst i dag bærer navnene på 6 engelske og 1 australsk flyver. Det var unge mænd som gjorde deres pligt for deres land i kampen mod Nazi-styret, som underkuede Europas frie befolkninger.

De deltog i et vigtigt togt mod raketstationen Peenemünde, som for enhver pris skulle ødelægges og produktionen af langtrækkende raketbomber stoppes.

På tilbageturen mødte de deres skæbne - et tysk jagerfly som nedskød deres Lancaster fly her på stedet.

Torsdag morgen blev jeg ringet op af Des Richards, en gammel RAF-ven i England. Des Richards var inviteret med her i dag, men på grund af hans hustrus sygdom, måtte han afslå at være til stede. Des Richards Sqd. 106 deltog også i togtet og mistede 2 Lancaster ved Königsberg. Det var hans tidligere stationschef Group Captain John H Searby, som ledte togtet mod Peenemünde, hvor ca. 600 fly deltog.

De 7 flyvere vi mindes her i dag, vil for eftertiden blive husket i Holm Sogn og vil i kraft af mindestenen være indskrevet i sognets historie og minde efterslægten om modige mænd, som ofrede deres liv for vores frihed. - Ja – det er vores pligt at holde deres minde i hævd. De gav deres i morgen for vores i dag.

Ære være deres minde.